

S.I.S. Clubbericht oktober.

In oktober ben ik met Simon Visser mee geweest op hokbezoek bij Ben Hafmans, een lid van de VDS, wat staat voor; Vrienden van de VliegduivenSport.

En vliegen doen ze, de meeste leden hebben hoogvlieger- of tuimelaarrassen.

De namen zeggen het al, duiven die heel hoog en heel lang vliegen en duiven die allerlei kunstjes uithalen met tuimelen tijdens de vlucht.



Ben heeft o.a. Boedapester Hoogvliegers, een mooie ranke, wat schichtige duif, die zodra ze het luchtruim kiezen naar grote hoogte stijgen en daar zoveel mogelijk als een groep blijven vliegen.

Dat vliegen doen ze echt héél hoog, zo hoog dat je ze niet meer kan zien.

Ze vliegen ook lang maar gaan niet ver, blijven boven het hok vliegen. Ze komen omlaag als er gezwaaid wordt met een soort plumeau, ze weten dat ze dan eten krijgen, de duiven worden erg krap gehouden met voeren.

Als het zwaar bewolkt of slecht weer is worden de duiven niet losgelaten, als ze boven de wolken komen kunnen ze het hok niet meer zien en dan kun je de hele groep kwijtraken.

Je hebt vlieggrassen zoals Tipplers die wel 16 uur aan één doorvliegen, ja het zijn echte atleten die vliegduiven!

Bij mijzelf thuis heb ik ook twee hokbezoeken gehad, eerst kwam de EZHSV, die met een aantal leden van KD-vereniging Keizer Karel op toernee was in Zuid-Holland, bij mij langs en twee weken later had ik Paul Gieskens met de Ringslager club op bezoek.

Een internationaal gezelschap met enkele Belgische- en Duitse leden en uit het oosten van ons land Dick Hamer, waar zie je hem niet!

Het waren twee gezellige bezoeken en het is leuk om te zien dat mensen uit andere takken van de duivensport onze manier van duiven houden ook weten te waarderen en zo'n "Haagse til" al is het in de tuin, prachtig vinden.

Het lijkt mij leuk als wij als SIS ook meer hokbezoeken gaan organiseren, bij eigen leden maar ook bij andere verenigingen zoals de VDS.



De jong dierenavond van de EZHSV was goed bezet met jonge duiven en er was een mooie kwaliteit te zien.

De fraaiste doffer van de avond was een Belgische Reisduif en de fraaiste duivin was een Carrier, mijn bruinzilver gebande duivin werd de mooiste jonge jiennense, kijken hoe ze het er straks op de shows vanaf brengt.

Klik onderaan voor de volgende pagina.



Eind oktober zijn we op bezoek geweest bij Ruben Feuerberg in Duitsland, we combineerden daar een dagje wandelen met een ochtend duiven kijken. Het was de moeite waard, je kunt er prachtige wandelingen maken in de mooie omgeving van Bippen en het is goed toeven in "Pension-B&B Antjes Feurerberg".

Hij heeft mooie Gaditano's, Canario's, Veleño's, Jiennense en Valencianen zitten, die hij ook allemaal laat vliegen. Hoewel het soms wel oppassen is voor de roofvogels, die vaak bij hem langs komen, hij houdt er wel rekening mee maar de duiven moeten

er ook maar aan wennen.

Zijn Valencianen, van het kleine type, zien er mooi uit, goede koppen en een mooie kropstructuur.

Ruben is het vliegen van de Valenciaan aan het promoten en zet ook Valencianen uit in Den Haag en omgeving bij serieuze tilliefhebbers waar ze zich weer moeten bewijzen.

We hebben het naar ons zin gehad bij Ruben en Antje en hebben ook nog twee Veleño's meegenomen naar Nederland die Ruben heeft ingeschreven op de SIS-clubshow, komen we van het voorjaar weer bij ze terug om ze te keuren voor het Allround Kampioenschap 2018.



Vorige week kwam er gelukkig een goed bericht over de NBS-bondsshow: hij gaat definitief door van 18 t/m 20 januari in de Groen Direkthallen in Boskoop.

Het wordt weer een show compleet met het duivenplein, ook de SIS is er weer bij met de stand en de Nieuwjaarsborrel, we maken er weer een mooie show van.

Ondertussen wel blijven trainen, Keep Them Flying!

Bas Mullekes.

