

Op bezoek bij de kreisschau in Hessheim DE.

Een week na de SIS clubshow was ik met Arend Zoutenbier en Arie de Ruijter op weg naar de volgende duivenshow. Deze keer niet lekker dichtbij in het Zuiderpark maar zo'n 500 km rijden naar het Duitse dorpje Hessheim in de buurt van Heidelberg. Gelukkig vindt Arend autorijden leuk, dus daar kwam ik mooi vanaf.

Het begon met een kleine omweg omdat we eerst nog bij Theo Van Iterson langs moesten, die samen met Marco v.d. Burg acht Gaditano's had ingeschreven voor deze show. Na eerst



naar de Gaditano's van Theo te hebben gekeken, wat zijn ze mooi en vliegen ze goed, gingen we dan toch echt op weg. Het was vrijdag, vrij druk en ook nog wat files, dus werdt het een lange rit.

Na zo'n zes uur stuurde de TomTom ons naar een soort vogelpark, waar ze wel kippen en duiven hadden maar geen show, die bleek in een sporthal verderop in het dorp te zijn. In de hal

werden we hartelijk begroet door onze Duitse vrienden, na het inkooien hebben we nog even rondgekeken en zijn daarna bij een Griekse mamma gaan eten, lekker eten, lekker Duits bier en lekkere Griekse Ouzo, wat wil je nog meer!

De volgende ochtend moesten we eerst boodschappen doen in de Wijn Stubbe die bij het hotel hoort, ze maken daar hun eigen wijn. Arend en Arie hadden een wijnlijstje meegekregen van de directie thuis! Daar de duivenshow pas in de middag opening zijn we eerst een bezoekje aan Heidelberg gaan brengen.

Heidelberg is de oudste universiteitsstad van Duitsland en heeft een prachtig oud centrum. Hier heeft Maarten Luther in 1518 zijn 95 stellingen verdedigd bij de orde van de Augustijner monniken. Hoog boven de stad staat de beroemde Heidelberger Slot ruïne. Je



kunt er op je gemak heen met de auto maar Arend en Arie wilde graag de 2 km. lange klim te voet doen. En ze hadden gelijk, onderweg heb je een prachtig uitzicht op de oude stad en de beroemde brug over de Neckar die door Heidelberg stroomt. Eenmaal boven zie je wat een enorm bouwwerk de Slot ruïne is, waarvan een groot gedeelte nog in gebruik is. Tijdens de wandeling in de slottuin kwamen we een man tegen die er zijn Zilvervos uitliet, en dan te bedenken dat sommige mensen duiven houden al een vreemde hobby vinden! Er was veel te zien maar we moesten weer terug naar Hessheim, kijken hoe de duiven het op de show gedaan hadden. Klik onderin voor de volgende pagina.



Op de show was het nog niet erg druk en konden we alles op ons gemak bekijken. Er zaten ruim 820 dieren, waaronder 325 konijnen, kippen, en ook een paar kalkoenen, verder ruim 200 sierduiven.

Bij de Spaanse rassen zaten meer dan 100 Figurita's van een mooie kwaliteit en ook 65 Erdbeeraugen tauben, een ras wat je bij ons niet zoveel ziet.

Er zaten 15 Rafeño's van een redelijke kwaliteit waarvan de oude khaki doffer van Jan Kiffe-Delf met 96 punten de mooiste was.

Er zat ook een mooi aantal Laudino's, veel 94 en 95 punten dieren en 3 maal 96 punten, hier viel Mark Brinkwirth met een zwarte doffer in de prijzen.

Bij de Granadino's waren er maar twee inzenders, Michael Barbeito had er 15 neergezet en onze eigen Arie de Ruijter 4 stuks. Michael heeft hele mooie dieren met prachtige koppen en een mooie wratontwikkeling, compleet met onder- en zijwratten. Twee oude bruine duivinnen scoorden 96 punten en een oude bruine doffer werd winnaar met 97 punten. Ze zijn schitterend maar wat groot en ik denk dat ze ook niet meer vliegen, een heel verschil met de AOC duivin van Arie die met 95 punten ook een prijs won. Deze duif vliegt wel en ze deed het dit jaar goed op het SIS Allround Kampioenschap.



De Canario's waren dit keer met maar vier ingezonden duiven slecht vertegenwoordigd, de Gaditano's deden het met 30 stuks veel beter. Marco behaalde met een jonge bruinschimmel- en een AOC duivin twee Ereprijzen, ik vond bij veel Gaditano's het blaaswerk niet soepel. Aan de punten kon je het niet zien want die werden niet gegeven omdat de Gaditano in Duitsland niet is erkend.

Met ruim veertig Jiennense kroppers was het ras goed aanwezig, mij viel op dat hier het oude wat vlakkere type favoriet is (wat ik wel mooi vind) en het denk ik, ook goede vliegers zijn. Er zat een wisselende kwaliteit met zeven maal 95- viermaal 96- en éénmaal 97 punten, maar ook een aantal 90- en 91 punten, waarvan er sommige een te grove wratstructuur hadden. De blauwschimmel doffer van Mark Brinkwirth was met 97 punten een terechte winnaar, ikzelf viel met een blauwzwart gebande doffer met 96 punten ook in de prijzen. Mijn oude blauwzwart gebande doffer werd wel beoordeeld maar kreeg tot mijn verbazing geen predicaat omdat hij te oud was, als in Duitsland de kleur van de ringen dubbelt (6 jaar) mag je niet meer mee



doen. Klik onderin voor de volgende pagina.

Al met al vond ik het geen slecht resultaat, we gingen toch maar mooi met een aantal prijzen naar huis, om nog maar te zwijgen over de loterijprijzen! Ondanks dat er niet zoveel bezoekers op de show waren hebben we het zeker naar onze zin gehad en zijn we er volgend jaar in Gaggenau weer bij!

Bas Mullekes.

