

De Canario

Deze prachtige duif heb ik ruim 10 jaar op mijn hok gehad.

Het ras is ongeveer 35 jaar geleden ontstaan, uit kruisingen met verschillende duivenrassen, waaronder de Rafeño .

De Canario is afkomstig van de Canarische eilanden waar nog veel fokkers zijn.

Mijn eerste Canario's kocht ik van Rob Planken, die mij later verder geholpen heeft.

Het is een sierlijke duif met zijn prachtige peervormige krop en is een artiest in de lucht.

Zodra de Canario een vreemde duif ziet vliegen, zal hij zijn vol geblazen peervormige krop tonen en met veel machogedrag er alles aan doen om de duif mee naar huis te lokken.

De Canario zal de vreemde duif proberen te verleiden en in zijn hok proberen te lokken door zijn galante gedrag, een echte verleider dus.

Een zeer makkelijke duif om te houden en de duivinnen zijn makkelijk handtam te krijgen.

Niet voor niets is deze duif zeer populair bij de tilduivenhouders.



De vergelijking met de Valenciana kropper (Nederlandse fokrichting) van vroeger is niet terecht, maar wel snel gemaakt, er zijn duidelijke verschillen.

Het type van de Canario heeft iets verlenging in de achterpartij terwijl de Valenciana wat korter is, Ook heeft de krop een korte naad tot het midden, bij de Valenciana loopt deze door tot onder de krop, de kop van de Canario is gerond en aan de bovenkant iets afgeplat, (ramskop) bij de Valenciana is die echt rond.

De Canario is geen zware duif, als je die in de hand hebt voelt hij sponzig aan en niet vet of vlezig. Er zijn veel kleuren beschikbaar en ook veel bonte dieren, die ook te koop zijn bij verschillende fokkers.

Een aanrader dus voor elke duivenmelker, een goede Canario is mooi, heeft veel vliegvermogen, goede vangcapaciteiten en is hokvast.

Kees Mens